

Sinterklaas

Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl



1 Rechte tellingen	pagina 2
2 Kruistabel – leeftijd	pagina 7
3 Kruistabel – woonplaats	pagina 9

1 Rechte tellingen

Binnenkort bezoekt Sinterklaas onze gemeente.

Er is kritiek op het uiterlijk van Zwarte Piet.



Toelichting - geanonimiseerd

- Voor mij persoonlijk hoeft het niet, maar ik kan me inleven in de tegenstanders en sta er dus wel voor open.
- Het is een kinderfeest, volgens mij zijn de kinderen helemaal niet bezig met het uiterlijk van zwarte piet. Aan de andere kant roept hij blijkbaar wel vervelende associaties op waar naar mijn idee wel wat mee gedaan moet worden.
- Zwarte Piet is traditie. De kritiek op het uiterlijk vinden wij volledig onterecht. Nu het stiervechten in Spanje tot cultureel erfgoed benoemd is, is de rel rondom Zwarte Piet een lachertje. Stiervechten is dierenmishandeling, Zwarte Piet hoort gewoon bij Sinterklaas!
- Zwarte Piet is in deze hoedanigheid al zo lang bekend , waarom zou dat aangepast moeten worden.
- Zwarte Piet heeft niets te maken met racisme of slavernij. Bovendien is het een KINDERfeest. Kan het onschuldiger?
- Wat een non-discussie over zwarte piet, kinderen zijn helemaal niet bezig met slavernij.
- veel ophef, maar geen meerwaarde om een verandering aan te brengen
- Piet is door zijn opvallende kleding en rare fratsen duidelijk een karikatuur!
- Is een cultuurhistorisch feest. Feitelijk dus ontstaan uit de historie, al dan niet verzonnen en aangepast. Heeft helemaal niks met discriminatie te maken. Er op reageren is eigenlijk al bedenkelijk.
- Ik denk dat zwarte piet niets te maken heeft met slavernij.

- Houden zo als het is, in Laarbeek is er geen commotie over!
- hoort bij de traditie van Nederland. Misschien iets minder zwart schminken.
- Het sinterklaas feest is iets van Nederland en een kinderfeest, daar moet iedereen van af blijven!!
- Het kan misschien wat minder zwart. Meer naar het bruine toe. Voor de rest laten zo.
- Het is een kinderfeest waar bemoeien ze zich mee Waar gaat het over. En zijn voor die mensen denk ik wel andere wereldzaken waarover men zich kan druk maken
- Het is een folklore en moet in stand gehouden worden
- Dit is al jaren zo!! En dat moet ook gewoon zo blijven!!!
- Bruine pieten zien er wel (kind)vriendelijker uit dan zwarte pieten. Maar verder heerlijk genieten van dit traditionele kinderfeest.
- Bekijk Zwarte Piet eens door de ogen van de kinderen. Wat wordt je dan verteld. zwarte piet; stuntelman grapjas snoepjes, kadootjes. Zij zien het uiterlijk niet. Een kind schrikt van de onverwachtse bewegingen van Piet.
- Als we daar aan toe geven is het einde zoek. Straks beginnen kleine mensen ook omdat de knechten van de kerstman klein zijn en de dierenbescherming e.d
- Afblijven van traditie
- Op zich zou ik een overgang naar meer gevarieerde pieten kleuren een goede stap vinden, wat mij betreft kan het rose, rood, groen, wit zijn.
- Langzaam over een aantal jaren er wat andere kleuren er tussen. Zo kunnen kinderen er langzaam aan wennen.
- Ipv pikzwarte Pieten kunnen ze beter bruin geschminkt worden, dat ziet er stukken vriendelijker uit.
- Hij wordt zwart doordat hij door een schoorsteen de cadeaus bezorgd. Zodanige aanpassing dat dit ook zo is, geeft blijk van respect voor elkaar en cultuur.
- Het laatste wat ik wil is dat mensen aanstoot nemen aan deze traditie . Ik vind het helemaal niet raar dat heel langzaam aan het uiterlijk van zwarte piet aangepast wordt
- Enige aanpassing, zoals weglaten van oorringen , pruiken en dergelijke zou een geleidelijke verandering van zwarte piet" voor kinderen ongemerkt mogelijk maken."
- Mag graag naast de traditionele zwarte Piet ook andere Pieten zien
- Van vroeger uit is zwart omdat Piet door de schoorsteen kwam en daardoor zwart werd van het roet. het lied `zo zwart als roet` is daar een voorbeeld van. het is traditie geworden en niet zwart om bevolkingsgroepen te discrimineren.
- Traditie wat niets met racisme te maken heeft

Ben je het eens met de volgende stelling?



Toelichting - geanonimiseerd

- Lekker kleinschalig , veilig en overzichtelijk. Elk kind komt aan de beurt en wordt gezien!!!!
- Het is en blijft een zeer lokaal gebeuren!!
- Elke kern heeft haar eigen specifieke karaktereigenschappen en persoonlijkheid. Wij, van Beek en Donk, vinden dat de intocht moet blijven zoals hij al sinds mensenheugnis is. Aarle Rixtel daarentegen heeft weer een heel andere invulling van de intocht van de Sint.
- Elk dorp heeft ook zijn eigen gildes sportclubs etc.. Dus ook niet een (grote)
- Per dorp is persoonlijker
- Ik draag Laarbeek als een gemeente" een goed hart toe maar de kracht van de eenheid ligt nu juist in de eigenheid van de vier kernen. Sinterklaas is typisch een feest dat je in de eigen kern zou moeten vieren, eventueel in combinatie met een gezamenlijke activiteit. "
- Ieder dorp zijn eigen intocht!!
- Hoe kleiner, hoe knusser, en voor de allerkleinsten (waar het tenslotte voor is) die doe je niet een plezier met mega grote evenementen maar juist kleinschalig houden. Meer aandacht!!
- Eigen Sinterklaas intocht in elk dorp is belangrijk voor de kids.
- Dan wordt het te groot. Binnen de eigen kern is gezelliger met bekenden.
- Als ik zie hoe druk het hier in Beek en Donk is bij zijn aankomst ,hoe zou het dan zijn met een grote Sinterklaas intocht , en kunnen de kinderen dan nog wel genieten.
- Als de budgetten van de sinterklaas-comités bij elkaar worden gedaan kan er waarschijnlijk een hele mooie intocht worden georganiseerd. Gevolg is wel dat de intocht dan een stuk massaler wordt, waardoor het denk ik wel wat onpersoonlijker wordt voorde kinderen en ze moeilijker contact kunnen krijgen met sinterklaas en zijn gevolg.
- Zo heeft elke kern toch zijn eigen feest. Voor de kinderen is dit zeker zo. Hier is ook hun school.
- Het lijkt me wel leuk. Maar zo is het ook leuk!

- Als er behoefte is aan 1 feest in Laarbeek dan moet dat kunnen. Zolang de kernen afzonderlijk de intocht willen vieren is dat natuurlijk ook goed. Het financiële plaatje zal uiteindelijk wel bepalen hoe het in de toekomst gaat.
- Maakt Laarbeek als geheel meer herkenbaar.
- Ieder jaar de intocht in een ander kerkdorp voor geheel Laarbeek zou goed mogelijk zijn, de kosten vallen dan ook veel lager uit.
- Er kan dan in mijn opinie meer uitpakkt" worden."
- Een leuk kinderfeest voor heel Laarbeek kan heel goed En dan is het voor de organisatie ook goed te doen en Kan de kleinere gemeenschap ook goed meedoen
- Dat kan, maar dan wel telkens vanuit een andere kern. Beek en Donk => Lieshout etc
- 1 optocht in Laarbeek vind ik voldoende, de afstanden zijn niet noemenswaardig en wel de moeite waard om met de kinderen naar een (grotere) intocht te gaan.
- De Sinterklaascommissie binnen Beek en Donk houdt te lang vast aan haar `traditie`. Met alle respect; het wordt tijd dat daar eens een `frisse` wind doorheen blaast. Er staan mensen aan het front die er al te lang staan en niet af willen wijken van zijn of haar ideeën hoe het Sinterklaasfeest eruit zou moeten zien. De dorpsharmonie O&U hebben zij ook al niet meer nodig, omdat de Sinterklaascommissie niet mee wil gaan in de ideeën van de Harmonie. Als je kijkt hoe het Sinterklaasfeest georganiseerd wordt in Aarle-Rixtel; dat is top!! Door samen te werken kunnen we een geweldig Sinterklaas feest krijgen in ons mooie Laarbeek.
- Omdat de intocht nu in ieder dorp apart is, kunnen alle geïnteresseerden er te voet of op de fiets heen. Als er 1 grote intocht voor Laarbeek zou plaatsvinden, dan krijg je al snel te maken met parkeerproblemen. Juist de kleine en lokale opzet maakt de intocht zo leuk.
- Voor wat betreft cadeaus aangezien kinderen mijn inziens die leeftijd zijn gepasseerd
- Als je kleine kinderen hebt is dit feest natuurlijk met sinterklaas

Met de cadeaumaand december in aantocht barst de strijd tussen Sint en de Kerstman (Santa) los.



Toelichting - geanonimiseerd

- Vieren het wel als kind en familiefeest zonder cadeaus
- Het zit er dit jaar niet aan, alleen voor onze kleindochter een paar kadootjes.
- Alleen de kleintjes krijgen een kleinigheidje op beide feesten.
- Afhankelijk wat past in de agenda.
- Wij vieren Sinterklaas, maar ook met Kerstmis worden nog wat kleinigheidjes gegeven
- Met een gelovig kind is sinterklaas het kinderfeest wat we uitgebreid vieren. Omdat Kerstmis in het land van herkomst van mijn vrouw belangrijk is, vieren we dat ook met nog een kleinigheidje onder de boom.
- Toen onze zoon nog jong was deden we meer aan Sinterklaas.
- Te oud voor Sinterklaas.
- Sinds mijn kinderen groot zijn vieren wij het met kerst. Maar sinterklaas is een mooie kindertraditie die wij in ere zouden moeten houden.
- Puur voor het gemak omdat dan iedereen vrij is. Als er ooit kleinkinderen komen wordt het allebei!
- Wij vieren Sinterklaas met kerst. Surprises op 1e kerstdag omdat dan de hele familie bij elkaar is :-)
- Kleine cadeaus
- I.v.m. schoolgaande kinderen basisschool en de traditie van pakjes/surprise avond

2 Kruistabel - leeftijd



3 Welk feest vier jij met cadeaus?



	18 - 34 jaar	35 - 49 jaar	50 - 64 jaar	65 jaar en ouder
■ Sinterklaas	42%	62%	41%	59%
■ Kerstmis (Santa)	12%	8%	19%	13%
■ Ik vier zowel Sinterklaas als Kerstmis met cadeaus	27%	20%	22%	13%
■ Dit varieert per jaar	9%	10%	10%	13%
■ Ik vier geen Sinterklaas én Kerstmis	6%	0%	9%	3%

3 Kruistabel – plaats

1 Vind je dat het uiterlijk van Zwarte Piet aangepast moet worden?



2 'Wat mij betreft, kan Laarbeek beter één (grote) Sinterklaas-intocht organiseren, dan in elk dorp een afzonderlijke intocht'



3 Welk feest vier jij met cadeaus?



	Aarle-Rixtel	Beek en Donk	Lieshout	Mariahout
■ Sinterklaas	47%	48%	50%	52%
■ Kerstmis (Santa)	12%	16%	14%	15%
■ Ik vier zowel Sinterklaas als Kerstmis met cadeaus	21%	20%	32%	11%
■ Dit varieert per jaar	12%	11%	2%	22%
■ Ik vier geen Sinterklaas én Kerstmis	9%	5%	2%	0%